

Lezen: de tien geboden en Matt. 19:16-24

Zingen: OW 715, 797, Er is een toekomst vol van hoop – Sela, PvN 16, ELB 332 en 289

Jezus trekt het land door. Van noord naar zuid. Hij doet daar 3 jaar over. Mensen luisteren naar Hem. Veel mensen hebben om genezing gevraagd, van lichamelijke of psychische ziekte of van bezetenheid. En Jezus deelde rijkelijk uit. En ze hoorden hoe ze anders konden gaan leven: van wet naar vervulling, van religie naar relatie.

Ze luisterden graag naar Hem en kwamen massaal op Hem af. En Jezus luisterde en legde de wet uit, maar wel anders dan de profeten. Onder Zijn gehoor waren vooral Joden, mensen die waren opgegroeid met de wet en de profeten. Zij kenden hun teksten en de uitleg die de farizeeën hun hadden gegeven. Jezus deed van de wet niets af, maar door Zijn uitleg klonk het toch anders dan voorheen. Liefhebben, je naaste als jezelf en God boven alles. Dat is de kern. Niet door eigen kracht, maar door de liefde die van God is.

Als Jezus in Judea is, komt de rijke jongeling naar Hem toe. Marcus zegt dat hij naar Jezus toesnelde, hardliep. Hij knielde bij Jezus neer, liet zijn rijk bepakte kameel even staan. “Heer, wat moet ik doen om het Koninkrijk te beërven?” De jongen kwam niets tekort, maar dat ene, daar had hij geen antwoord op. Jezus keek hem liefdevol aan en zei: houd je aan de geboden. Maar dat deed hij al. Wat nog meer dan? Houd van je naaste als van jezelf. Ook in dat opzicht deed de jongen alles wat hij kon bedenken. En dan raakt Jezus aan wat bij de jongeman op nummer één stond: verkoop alles wat je bezit en verdeel de opbrengst onder de armen. Dat kon hij niet opbrengen. Zijn liefde voor zijn bezit stond zijn liefde voor God nog in de weg. De jongeman liep bedroefd weg. Hij wist er geen raad mee.

En zoals Jezus vaker deed, legde hij Zijn leerlingen uit wat Hij bedoeld had en Hij zegt: “Het is voor een rijke moeilijker om het Koninkrijk binnen te gaan dan voor een kameel om door het oog van een naald te gaan”. Voor ons is dat geen duidelijk beeld, we denken meteen aan



naald en draad, maar de leerlingen kenden dat beeld wel. Dat oog van die naald was de kleine poort, waar je 's nachts nog doorheen kon. Kamelen konden daar met moeite alleen doorheen zonder bepakking. Alles wat gevaar voor de stad kon opleveren, moest van hun ruggen afgehaald worden en dan konden de kamelen op hun buik erdoorheen kruipen. En zo te zien, werden ze daar heel blij van. De bepakking werd ontdaan van onraad, zoals

messen en kalasjnikovs. De rest kregen de reizigers terug en konden ze de volgende dag weer meenemen.

### **Verwerking**

1. Zou jij Jezus ook weleens tegen het lijf willen lopen?
2. Welke vragen zou je aan Hem willen stellen?
3. Wat betekent het Koninkrijk voor jou?
4. Wat betekent in dit verband “vereer naast Mij geen andere goden”?
5. Hoe is dat voor jou? Wat is jouw grote liefde in dit leven? Heb je daar een oordeel op en, zo ja, helpt dat?

6. Hoe kunnen we elkaar helpen om God op de eerste plaats te zetten? Hoe ziet jouw naastenliefde eruit als we elkaar helpen? Kunnen we oordeelloos luisteren – oud naar jong en jong naar oud – en van elkaar leren?
7. Zou je net zo blij willen worden als die kameel? Wat moet jij afleggen?